



Projects Abroad



September 2013



Contents:

Letter from the Editor

Volunteer Feedback | Two Week Special Building Project

Project Partner Overview | Where Rainbows Meet Training & Development Centre

Volunteer of the Month | Patrizia Ferro

Volunteer Experience (Dutch) | Sports Teaching

Photo Spread | Care Projects

Letter from the Editor

I remember my first day working at Projects Abroad - I was so nervous that I wouldn't be good enough or that I would disappoint the people who mentored me, but what I realized was that with time and practice anyone can be great at what they do.

I started at Projects Abroad as a Volunteer Coordinator and it was an eye-opening experience for me because I got the opportunity to meet people from different countries who came to South Africa to help and to give to people less fortunate than them. I spent a lot of time with volunteers, which gave me the opportunity to learn about different cultures around the world whilst staying in my own country. I also learned that Projects Abroad volunteers have a great drive to make a real difference in their projects and to go above and beyond expectations, thus creating long-lasting relations with staff members and project partners.

Great examples of amazing volunteers are the Two Week Special Building Volunteers. These volunteers were a particularly outstanding, diligent and caring bunch and I had the great opportunity of spending time with them and observing the tremendous work that they did at the building project. Even though the rainy weather hindered their work, they were determined to complete as much as possible during their two weeks in Cape Town and it was truly remarkable to watch them mix and plaster away despite the rain!

Volunteering with Projects Abroad not only helps disadvantaged communities but also seems to help volunteers (and staff) to learn skills and build relationships that will help them in their future endeavors.

Enjoy the September newsletter!



Vash Singh
Information Manager/
Editor

Volunteer Feedback | Two Week Special Building Project

Our Two Week Special building volunteers left us with some kind words before returning home after their time in South Africa...

'I arrived in South Africa knowing that I was coming to offer my time and effort in a community building without knowing what to expect! Still from the very first day all of the people I'd met welcomed me warmly and during my two week stay, I've learnt quite a lot about construction work...but I learnt much more about the Cape township community and the way in which I could become more giving - not only to the place but to the people as well. I have to say that I'm highly grateful to Deen and Vash and the variety of the building volunteers for they have been kind and attentive as they taught and supervised me with willingness and patience. I am furthermore grateful to all the Projects Abroad office staff for it is they who have organized everything and made it possible. That is what permitted me to learn while getting in touch with South African culture. I will always remember the attention our host family gave us. On an overall note, I'd say this was a memorable experience which helped me grow as a person and I truly regret staying for such short a time, though I am eternally thankful.' **Claire**

'Working at the building site gave me a new appreciation for the things I take for granted. Being able to work directly in the township and interacting with people was extremely rewarding. All the volunteers and Deen made me feel extremely welcome. Deen especially went out of his way to make us feel like part of a family. Deen and the volunteers really helped show us how to do everything properly. They never hesitated to work with us hands-on. The best thing about Deen was not that he taught us valuable building skills - plastering, sand bag making and laying cement - but that he was like a father to us. He listened to any problems we had, genuinely loved and cared for us and worked hard to form a great team bond. I honestly couldn't have asked for a better person to work with. Deen's passion for what he does made going to work easier even in the rain. It may have only been two weeks but the building project changed my views on so many things. I've gained a new respect for other people's cultures and way of life. This is definitely an experience I will never forget. Thanks for everything.' **Alyssa**



'Working at the building project has been one of the best experiences of my life. All the volunteers were so welcoming and I constantly felt part of the family. Although I only got to spend a short time with the children, I could see their genuine gratitude towards all the volunteers. I could not have asked for a better manager than Deen. He is always there to help and has an obvious passion for his work. He is the most generous and warm hearted person I have ever met and was like a father to me throughout the two weeks. During the project I have learnt many skills which I will carry with me for the rest of my life. My only regret is that I cannot stay longer and continue to help the community. I am going to miss everyone so so so much and will never forget my time here. **Caroline**

'Thank you Deen, really I need to thank you because you created for us this amazing and fantastic experience. Because you can study a township, you can speak about a township and you can see a township, but if you don't live a township (and working is a way to live it), you can't say that you know a township.' **Lorenzo**

'Working on the building project with Deen and the other volunteers has been an incredible experience that I will never forget. From the very beginning everyone was so welcoming. I was made to feel part of a big family and I have now learnt so many new skills that I will take away with me. This was all thanks to Deen who has been so supportive and patient throughout and despite the bad weather he has helped us all no matter what. Playing with the children has also been a definite highlight of mine and even though it has only been two weeks it has flown by all too fast and I hope to have made a difference no matter how small.'

Dan



Project Partner Overview | Where Rainbows Meet Training & Development Centre



The Where Rainbows Meet Centre, our business partner in the informal settlement of Vrygrond, delivers a broad spectrum of services to the members of the community.

The kitchen serves up to 100 people breakfast and lunch each day; the sewing room hosts creative local women who sew blankets for local fire victims and create products to sell to tourists; the main office plays host to free therapy, social development, life skills and career counseling sessions; the crèche cares for local children and helps them prepare for school; informative workshops are held on topical issues such as HIV/AIDS; dance and arts classes are offered to local children and adults; the computer room offers locals the opportunity to connect to the internet and learn essential IT skills, and the vegetable and educational gardens provide not only fresh healthy produce for the kitchen and surrounding community, but also offers a safe, calm space in which local children can learn about the joys of nature. Large projects undertaken at the centre include the micro-financing of local entrepreneurs and the new Adopt-a-Family project, which raises funds for the building of homes for community members.

We congratulate the staff and volunteers at Where Rainbows Meet for their tireless efforts and significant contributions to the community of Vrygrond.



Volunteer of the Month | Patrizia Ferro

Italian volunteer Patrizia Ferro



Italian volunteer Patrizia Ferro put her three months in South Africa to great use, creating websites for Sunrise Educare Centre (<http://www.sunrise-educare-centre.co.za/>) and Hyde Park Primary School (<http://www.hydepark-primary-school.co.za/>).

Patrizia also put much effort into her role as IT teacher at Hyde Park, focusing on getting the pupils in grades five, six and seven to publish their own blog posts on the site. Patrizia was also a delight to interact with outside of working hours, even proposing a Cultural Dinner social which was a great success.
We will miss her dedication, expertise and pasta here in South Africa!



Volunteer Experience I Sports Teaching



In de periode van april tot en met juli verbleef ik drie maanden in Kaapstad, Zuid-Afrika. Voor mij ontstond deze kans toen ik full time stage mocht gaan lopen voor mijn opleiding Sportmanagement. Ik kwam de eerste dag aan bij mijn ontzettend lieve gastmoeder, die me meteen liet zien waar ik alles kon vinden. Via de achtertuin was er een deur naar ons eigen deel van het huis. Hier verbleven zo'n drie tot acht vrijwilligers. Een gastgezin vond ik een ontzettend goede kans om een land en cultuur te leren kennen. Deze plek heeft mij misschien de helft van mijn plezier bezorgd. De verhalen van mijn gastmoeder en het samenleven met de andere vrijwilligers gaven al een hoop plezier op zich. De tweede dag werd ik rondgeleid door een vrijwilligersbegeleider die mij liet zien hoe ik gebruik moest maken van het openbaar vervoer. Verder beantwoordde hij al mijn vragen en zorgde hij dat ik alles had wat ik nodig had.

Sportproject

Mijn stage ging ik lopen bij Hyde Park Primary School, waar elke klas bestaat uit minstens 30 tot 40 leerlingen. De kinderen komen uit een buurt waar sprake is van veel drugsgebruik, geweld en misbruik. Maar dat wil niet zeggen dat je geen plezier kan beleven met de kinderen, want plezier hadden we volop! Vanaf de eerste dag op deze school hingen de kinderen om mijn nek. In het begin kon ik ze niet uit elkaar houden, maar al gauw leerde ik iedereen wat beter kennen en begon ik een band met de kinderen te krijgen. Tijdens de pauzes werd ik meteen omringd door groepjes meisjes die steeds vroegen: "Can I play with the miss' hair?". Terwijl dan met mijn haar werd gespeeld, werd ik uitgebreid uitgehoord over mijn leven. Uiteindelijk wilden ze me zelfs gaan koppelen aan een andere vrijwilliger die het volgens hen dan maar gewoon moest uitmaken met zijn huidige vriendin. En de jongens werden helemaal gelukkig als ik met ze kwam voetballen of als er over voetbal gepraat werd.

Tijdens het sportproject heb ik alle kinderen op deze school gymles mogen geven. Op een middag zat ik naar de training van het streetsoccer-team te kijken toen ik gezelschap kreeg van een vierjarig jongetje. Hij durfde niet met me te praten, maar wilde wel graag naast me zitten. Ze laten het niet altijd merken, maar voor de kinderen betekent het veel dat je met ze komt spelen. Ook de leraren zijn ontzettend blij met de hulp die de vrijwilligers bieden. Ik heb ze geholpen met een lesplan op te zetten zodat alles wat meer gestructureerd kan verlopen. Initiatief moet wel vanuit jezelf komen, maar deze kinderen of de school helpen als je er zelf bij bent is een kans die je niet mag missen!

De periode dat ik in Kaapstad verbleef, was het winter in Zuid-Afrika en ook daar hebben ze wintersale. Alleen is dat niet helemaal hetzelfde als in Nederland: geen dikke winterjassen, maar shirtjes in de aanbieding. Met een zonnetje vrijwel iedere dag was het ook in de winter genieten. Verder heeft het leven in Kaapstad ontzettend veel te bieden. De tweede avond werd ik mee uit genomen door mijn huisgenootjes en bleek dat er ontzettend veel vrijwilligers verbonden die elkaar allemaal kenden. Zo kan je alles met de vrijwilligers samen doen. Binnen de groep was een hele hechte band en zo heb ik vrienden gemaakt van over de hele wereld. Nu ik dit schrijf een maand nadat ik thuis ben gekomen heb ik nog iedere dag contact met de vrienden die ik heb leren kennen in Kaapstad. Kaapstad gaat nooit vervelen. Zo vind je ten oosten van de stad de Garden Route. Ik had met mijn huisgenootjes een auto gehuurd en zo zijn we negen dagen op roadtrip geweest. Hierbij hadden we via de kust bijna Durban bereikt en via het binnenland zijn we teruggereden via Lesotho. Een land waar ik nog nooit van gehoord had en waar vrijwel geen auto's rijden, de mensen in kleien hutjes leven en veel transport nog met paard en wagen gebeurt. Een ontzettend mooi land.



Bij deze trip richting het oosten vanuit Kaapstad zijn we onder andere op olifantensafari en de safari op zoek naar de Big 5 geweest. Uiteraard een must-do als je naar Afrika gaat. Verder ligt hier ook de Bloukrans River bridge. Op 216 meter hoogte is dit de hoogste bungyjump van de wereld. Waar ik me verder in mijn vrije tijd nog zoet mee heb gehouden was de Tafelberg beklimmen, Kaapstad centrum bezoeken, karten, kooiduiken met witte haaien, het Worldcup 2010 stadion bezoeken, rugbymatches kijken, verschillende markten – zoals overdekte voedsel en kledingmarkten – bezoeken, parachute springen, op de wijnroute wijn proeven en Cape Point bezoeken. Bijna iedere dag uit school was ik op het strand te vinden om te surfen. Uiteraard heb ik nog meer gedaan en is er nog veel meer te doen. Verder heeft het uitgaansleven veel te bieden en zijn er ontzettend veel goede restaurants die heel goed betaalbaar zijn.

Surfproject

De laatste drie weken van mijn verblijf in Kaapstad heb ik het surfproject gedaan. Ook hier heb ik ontzettend veel plezier gehad. Ik deed dit in de periode dat de kinderen vakantie hadden. Van maandag tot en met donderdag kwamen de kinderen surfen en op vrijdag mochten wij zelf de hele dag surfen. Vaak kwamen dan ook de vrijwilligers van andere projecten naar het strand. Het doel van het surfproject was niet in eerste instantie het goed aanleren van surfen, maar wel de kinderen van de straat afhouden. Dat betekende dat het voorop stond dat de kinderen plezier hadden. Kortom: met deze kinderen hebben we ontzettend veel gelachen en gestoeid. Verder gingen we vaak voor het surfen met de kinderen voetballen of rugbyen op het strand. Ik kan niet anders zeggen dan dat het onvergetelijke tijd is met ontzettend veel goede ervaringen. Iedere lach die je op een gezicht hebt getoverd maakt verschil en verder biedt het land ontzettend veel. Voor mij heb ik er ontzettend goede herinneringen aan over gehouden, heb ik mezelf een stuk verder ontwikkeld en heb ik er goede vriendschappen voor teruggekregen. En het allerbelangrijkste natuurlijk is dat ik hulp heb kunnen bieden aan mensen die het minder goed hebben.

Groetje
Fenne



Photo Spread - Care Projects





I hope you enjoyed this month's issue